

Vraag het aan Morya



Probeer objectief te kijken

“Als je los komt te staan van de moeilijkheden kan je ze objectiever bekijken en er gemakkelijker mee omgaan. Heel veel lijden ligt in de mens doordat hij in een verwevenheid staat met wat er naar voren komt.

Wanneer je bepaalde dingen los kan laten terwijl je erbij bent, kan je op heel veel punten inzicht vinden. Je kan zien van: ‘zo zit het werkelijk in elkaar.’ Want je ziet de werkelijkheid op een afstand en dan kan je beter begrijpen wat er zich voordoet en wat er aan de hand is.

De mens zou dus naar het leven moeten kunnen kijken als naar een film; dat hij ziet: ‘ik sta daar los van. Eigenlijk is het wel mooi dat leven, maar ik ben nog anders dan wat ik zie. Ik ben anders dan wat ik voel. Ik ben anders dan wat ik bedenk.’”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”
(uit hoofdstuk 5: ‘De mens is groter dan welke tegenstelling ook’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 224

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


